

Ο φωτογράφος Amir Ali



Γεννήθηκα το 1988 στο Αφγανιστάν, σε ένα ορεινό χωριό με όμορφα βουνά και υπέροχο τοπίο. Έζησα εκεί μέχρι την ηλικία των 10 ετών, καθώς στη συνέχεια λόγω του πολέμου αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε την πατρίδα μας.

Η οικογένειά μου μετανάστευσε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη και πήγα μαζί τους. Στο Ιράν τις περισσότερες φορές ζούσα στην ύπαιθρο και έτσι μεγάλωσα σε γεωργικές περιοχές με πράσινα τοπία, απολαμβάνοντας τη φύση, όμως παράλληλα υποφέροντας επειδή ήμουν πρόσφυγας.

Ως πρόσφυγας δεν είχα πρόσβαση στην εκπαίδευση, οπότε άρχισα να δουλεύω από την ηλικία των 11 ετών. Έκανα διάφορες δουλειές (βοσκός, κηπουρός, αγρότης, ...).

Έμεινα στο Ιράν μέχρι την ηλικία των 24 ετών και στη συνέχεια επέστρεψα πίσω στο Αφγανιστάν. Έκανα τη στρατιωτική μου θητεία για 3 χρόνια, όπου πολέμησα και προστάτευσα τη χώρα μου και την οικογένειά μου από τρομοκρατικές ομάδες. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο στρατό έμαθα πολλά και άλλαξα πολύ και συνειδητοποίησα ότι η ζωή μου δεν μπορεί να συνεχιστεί στο Αφγανιστάν.

Για άλλη μια φορά αναγκάστηκα να φύγω από τη χώρα μου, αλλά αυτή τη φορά έπρεπε να φύγω και από την οικογένειά μου. Έτσι, έφυγα πολύ πιο μακριά από την προηγούμενη φορά.

Τελικά κατέληξα εδώ στο πανέμορφο νησί της Ελλάδας, στη Λέσβο. Ζω στη Λέσβο τα τελευταία τριετήμισι χρόνια.

Πέρασα ένα δύσκολο μονοπάτι για να φτάσω εδώ, αλλά το μονοπάτι αυτό περνούσε μέσα από όμορφα μέρη και είμαι χαρούμενος γι' αυτό.

Πληροφορίες επικοινωνίας:

E-mail: amerlord2736@gmail.com

Website: <https://amerlord2736.wixsite.com/2736>

phone: +306946139358

Facebook: <https://web.facebook.com/amerli.mohammadi>

Instagram: <https://www.instagram.com/amiraliphotography/>

Η Λέσβος με τη δική μου ματιά ...

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου συνδιοργανώνουν την έκθεση φωτογραφίας "Λέσβος με τη δική μου ματιά", δίνοντας την ευκαιρία στον Amir Ali να παρουσιάσει την προοπτική του για την πόλη και το νησί που έγινε το σπίτι του τα τελευταία 3,5 χρόνια.

Το 2015 η Λέσβος αποτέλεσε επίκεντρο της προσφυγικής κρίσης που σάρωσε όλη την Ευρώπη και την Ασία. Το 2015 και το 2016, δέκα χιλιάδες άνθρωποι, που διέφυγαν από τον πόλεμο, τη βία και την οικονομική αστάθεια στις χώρες καταγωγής τους στη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική, έφτασαν στις όχθες της Λέσβου, αφού διέσχισαν το στενό μεταξύ Μυτιλήνης και Τουρκίας.

Για αυτούς τους πρόσφυγες, η Λέσβος ήταν ένας τόπος ελπίδας από τον σκοτεινό, σκληρό κόσμο του πολέμου και του θανάτου, όπως αυτός της Συρίας και άλλων περιοχών του κόσμου από τον οποίο διέφυγαν. Παρά την επικίνδυνη διέλευση διαμέσου της θάλασσας, η άφιξη στη Λέσβο ήταν μια υπόσχεση ασφάλειας και ελπίδας για μια καλύτερη ζωή.

Η ιδέα αυτής της έκθεσης γεννήθηκε ως μια προσπάθεια να δοθεί η ευκαιρία στους ανθρώπους, που ζουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες στους προσφυγικούς καταυλισμούς, να εκφράσουν την άποψή τους για τη γη που έγινε το σπίτι τους και για την τοπική κοινωνία να αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση του λαού που ήρθαν ως πρόσφυγες στο νησί τους.

Η έκθεση υπογραμμίζει πως η τέχνη μπορεί να ρίξει φως στις περιπλοκές συνθήκες που περιβάλλουν τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση της εποχής μας. Αυτό κατέστη δυνατό μέσω της συνεργασίας δύο φορέων, των οποίων οι αποστολές επικεντρώνονταν πάντοτε στον τρόπο με τον οποίο ο πολιτισμός και η εκπαίδευση μπορούν να κάνουν τις κοινωνίες μας καλύτερες.

Ο επισκέπτης της έκθεσης του Amir Ali θα δει την απίστευτη ανθεκτικότητα αυτών των ανθρώπων, το θάρρος τους, τη δύναμή τους και τα αισθήματα αγάπης τους για τη Λέσβο ...

Παύλος Τριανταφυλλίδης

Νίκος Ζούρος



ΜΟΥΣΕΙΟ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ
ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ



ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ

Έκθεση φωτογραφίας

Η Λέσβος με τη δική μου ματιά

Η ομορφιά και τα τοπία της Λέσβου



Amir Ali, T-GAG photography

Τσαρσί Χαμάμ, Μυτιλήνη, Λέσβος

27 Ιανουαρίου – 28 Φεβρουαρίου 2020

Καθημερινά εκτός Τρίτης από 8:00 έως 15:00



Γιατί κάνω φωτογραφία

Όσο θυμάμαι αγαπούσα και συνεχίζω να αγαπώ τη μητέρα μας (τη φύση), την ευγενική και καταπληκτική. Έτσι, ήθελα να την φωτογραφίσω και να την δείξω και σε άλλους.

Θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία να κοιμάμαι στην ταράτσα και να βλέπω το γαλαξία μας με τα γυμνά μου μάτια. Ήταν θαυμάσιο και ήθελα πάρα πολύ να κάνω νυχτερινή φωτογράφιση και φωτογράφιση αστεριών για να δείξω πόσο μαγικά και ειρηνικά είναι.

Με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ και δεκαετίες, πιστεύω ότι η ζωή μας είναι καλύτερη σε σχέση με το πώς ήταν πριν έναν αιώνα, αλλά λόγω της τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης που έχουμε, κάθε μέρα ακούμε πολλά άσχημα νέα. Έτσι, ένας στόχος μου είναι μέσα από τη φωτογραφία να δείξω την καλή πλευρά του κόσμου μας. Η φωτογραφία είναι μία από τις δραστηριότητες που μου αρέσει. Φωτογραφίζω επίσης πρόσωπα και πόλεις καθώς η ομορφιά είναι παντού.

Τέλος, αυτή η έκθεση φωτογραφίας δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη βοήθεια του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.



Η Λέσβος με τη δική μου ματιά

Η ομορφιά και τα τοπία της Λέσβου

